



Koen Vermeyden P.

MMXVII

Goud

December en januari, donkere dagen,
vol verlangen naar Licht en Betekenis.
Tijd van grote verhalen vol symboliek.

Over Jezus van Nazaret,
een man uit één stuk, bevlogen en
godsverbonden.
Advent betekent:
vier weken van reflectie
voorafgaand aan Kerstmis,
zijn geboortefeest.

Daarna reizen drie wijzen op
kraambezoek.
Valse beloftes van gemene heersers
verblinden hen onderweg niet.

Echt wijs zijn ze.
In alle eenvoud knielen ze
voor het Kind neer.
En eren het welgemeend.



Zuiver goud is hun eerste geschenk:
echt, puur, authentiek,
zoals het Kind én zoals zichzelf.

Mensen van 24 karaat zijn het:
betrouwbaar, geloofwaardig,
onvervalst
dwars door alles heen.

Veranderd keren ze naar huis terug,
want: authenticiteit oefent
aantrekkingskracht uit.
(Daniel Herrero)

Je hele leven als het ware
onderweg zijn,
spirituele zuurstof opdoen,
dat is goud in je handen hebben.
Dat is investeren in toekomst.

Kunnen geloven in mensen,
is goud waard.

En wie echte relaties opbouwt,
verdient een gouden medaille!
Wie voor kansarmen
in de bres springt,
die heeft een hart van goud.

Deze bladzijde met 'een gouden rand'
biedt je **allemaal schatten**:
stof om over na te denken
en over uit te wisselen.
[Hoe werk je hiermee in jouw school?](#)

*Als je de moeite neemt
om je donkere kluiten
om te woelen,
erin te delven, te graven,
ze te zeven, te ziften,
met oog voor splinters en schilfers
die twinkelen, glinsteren,
verborgen in de vaste massa;
deze af te zonderen,
te koesteren,
te reinigen,
zacht te maken,
te laten versmelten
tot een nieuwe vaste massa,
dan word jij
een stevige klomp
zuiver authentiek goud.*

lesja

Zeggen we niet over iemand:
'die heeft een hart van goud', als hij eerlijk, oprecht en zuiver is? Iemand uit één stuk! Iemand op wie je kan rekenen.
Eén die echt goed doet en goedheid uitstraalt.



Uit twee mensen met een hart van goud werd Hij geboren: Jezus.
Dwars door alles heen heeft Hij geleefd, als een authentiek mensenkind.

In de ogen van het Kind hadden de drie wijzen puurheid en wijsheid gezien.
Dat namen ze mee als te koesteren 'schatten'.
Dat heeft hen gesterkt en veranderd, zodat ze in alle 'wijsheid' een andere weg kozen.

Laten we ook in deze adventstijd op zoek gaan naar het pure, het schone, het wijze in onszelf, in de ander, in het leven!
Dan wordt God 'authentiek' opnieuw geboren.

December:
overal glitter en bling bling
veel lichtjes
en fonkelende sterren.

Het is niet al goud wat blinkt.
Wat opvalt
of wie anders
dan de andere wil zijn
is daarom niet altijd uniek.

Authenticiteit
is oprecht en wijs
pure ziel
een hart van goud
gedreven
omwille van elke mens
toekomst maken.

Wat echt is
heeft het mooiste
gouden randje.

Advent: echt wijs!

Kathleen Boedt

Zou er vandaag nog een ster zijn
tussen die vele andere
die de taak op zich neemt
om ons - net als toen -
de weg te wijzen naar de stal
waar het nieuwe leven begint?

Een ster die mensen door de duistere dagen
van eenzaamheid en armoede
de weg wijst.

Een ster die ons ver houdt
van machthebbers en bezitters
die ons op verkeerde wegen zetten.

Een ster die ons blijft voorgaan
ook al twijfelen we
aan de weg die we gaan.

Zoek je mee de sterrenhemel af?

Antoon Vandeputte

Adventsaffiche 2017



Elke abonnee ontvangt
samen met Leeftocht twee
affiches gratis (1 op formaat
A2 en 1 op formaat A3).
Beide affiches kunnen
worden bijbesteld: A2 tegen
€ 0,50, A3 tegen € 0,30 +

verzendingskosten (€ 2,50).
Bestellen bij Katholiek Onderwijs
Vlaanderen via de winkelwagen op
www.katholiekonderwijs.vlaanderen/
leeftocht > bestellen – Info: 02 507 07 07 –
identiteit_kwaliteit@katholiekonderwijs.
vlaanderen.

Bezinningskaarten advent en Kerstmis 2017

Uitgeverij Muurkranten (UM) zendt na
een seintje graag een gratis
presentexemplaar aan scholen die er
spontaan geen ontvingen.
Bestellen en info bij UM, Monnikenwerve
1, 8000 Brugge – 050 31 26 01 –
info@muurkranten.be –
www.muurkranten.be.
Prijs per stuk: € 0,50 (korting vanaf 25 ex.)
+ verzendingskosten (€ 3,95).

Het aanbod van Katholiek Onderwijs
Vlaanderen is echt wijs! Vijf onderde-
len inspireren tot een eigentijdse beleving
van de advent op school: dit Leef-
tocht nummer, een affiche, bezinnings-
kaarten, een digitaal verlengstuk op
het web – de XXL – en een bezinnende
diamontage online. Alle info is te vin-
den op
www.katholiekonderwijs.vlaanderen/
advent-en-Kerstmis.

De tocht door de nacht is ten einde.

De ster die we volgden
heeft haar werk volbracht.

Vandaag zijn we aangekomen
op de plaats waar het nieuwe leven begint.

En zie het is een kind
zonder macht en bezit
dat ons op weg zal zetten
in deze zoekende wereld.

Een kind dat zonder angst of twijfel
in ieder mens een medemens wil zien.

Een kind dat in alle eenvoudig
openstaat voor een nieuwe wereld .

Ja, zo komt God ook nu weer op aarde.

Antoon Vandeputte

Kerstmis gebeurt
als je zoals de drie wijzen
goud, wierook en mirre
meebrengt
als geschenk
voor je medemens.

Mirre
al wat als geurige zalf
lijden verzacht.

Spirit en zingeving
die een mens
met hoop doordringen
als wierook.

Maar vooral veel goud
geen klatergoud
maar een hart van goud
om een mens
een toekomst lang
mens te laten zijn.

Kathleen Boedt

Goede Vader,

Gij hebt onze naam geschreven
in de palm van uw hand.

Voor U zijn wij elk
'enig',
'uniek',
'echt'.

Help ons
om in ons op weg gaan,
ons niet te laten verleiden
door 'schijn'.

Help ons
trouw te blijven
aan onze 'oorspronkelijkheid',
aan onze 'authenticiteit'.

Dan zullen wij schitteren
als echt goud!

Amen.



LEEFTOCHT
LIGHT

jaargang 33
nummer 4
december 2017

Kunnen we elkaar helpen
om in authenticiteit te groeien?
Waarop richten we onze blik?
Op blinkende schijn die ons verblindt,
zoals bij Herodes?
Of durven we het aan, zoals de wijzen,
om de echte ster te volgen?
Op weg gaan
met een klein lichtpuntje voor ogen,
niet wetend of we wel iets zullen bereiken.
Met vallen en opstaan
trouw blijven aan ons eigen 'zijn'.
Zullen we de weg
van 'authentiek' mens zijn
herkennen in het Kind
dat in de kribbe ligt ?



1 op 7 haalt de meet niet

Vandaag leven 1.700.000 Belgen onder de armoedegrens

Hun inkomen is te klein. Deze maand. Volgende maand.
Steun onze campagne, zodat iedereen iedere maand de meet haalt.
www.samentegenarmoede.be | BE21 0000 0000 0303



'1 op 7 haalt de meet niet'
bloklettert de campagne 'Samen tegen armoede'.
Ieder jaar opnieuw
nodigt de adverbsperiode ons uit
om 'echt' te doen wat we kunnen,
om 'echt' medemens te zijn voor een ander.
Zo geraken we misschien
met allen samen over de meet!
Mensen met een hart van goud
laten geen mensen achter!
Meer op www.samentegenarmoede.be

Authentiek zijn is
geen imitatie van een ander
of van iets anders zijn.
Het is wezenlijk jezelf kunnen zijn
en dan ga je anderen
raken, aantrekken,
enthousiasmeren, aansteken.
Leraren die zo leraar zijn,
zijn een zegen
voor hun collega's,
hun leerlingen,
hun school.

Wilbert van Walstijn begint zijn artikel over 'De authentieke leraar' (Reflexief, juni 2003, nr. 2) met het volgende citaat:

"Aan mijn oud-leraar
Het is al ontzettend lang geleden,
dat ik bij jou zat in jouw klas.
Wat je me leerde ben ik vergeten.
Maar ik draag nog bij me, wie je was."

uit: Jan van Luyn, Een school: met mensen onderweg

"Sterker nog: de leraar kan pas onvergetelijk worden doordat vele kwaliteiten in zijn persoon zijn verenigd.

Ligt bijvoorbeeld niet al het meest kenmerkende hierin, dat de leerling de leraar met zijn kennis en ervaring ontmoet als persoon vanwege zijn geestdrift, of vanwege zijn gevoelige aard, of vanwege zijn aardige omgang?

Een leraar moet zichzelf zijn, wat zo veel wil zeggen als dat hij authentiek is ook in de professionele rollen die uitgeoefend moeten worden in alledaagse en concrete, maar toch steeds wisselende situaties.

Door de beroepsrol heen moet steeds de persoon zichtbaar zijn die echt en oprecht is, die geen imitatie is."

"Het is niet al goud wat blinkt."

In deze periode van het jaar ligt er in de winkels weer heel veel te blinken!
Goudkleurige kerstballen, slingers, engeltjes ...
Goudkleurige schoenen, jassen, kledingstukken ...
Om maar te zwijgen van alle 'vergulde' juwelen en sieraden die de ogen uitsteken.
Ze blinken allemaal, ze schitteren, ze trekken aan en kosten niet veel!
Maar ze zijn zo 'onecht', zo 'namaak', zo 'schijn'.
Als je ze koopt, voel je je vaak bedrogen.
Ze verkleuren, gaan niet lang mee, het laagje goud wordt lelijk en gaat er uiteindelijk zelfs af.
Pas dan zie je dat wat eronder zit, niet echt is!

Echt goud wordt mooier met de jaren.
Het verraadt z'n puurheid en zuiverheid door de duurzaamheid.
Trouwringen worden in echt goud gemaakt in de hoop dat ze voor eeuwig verbinden.
Dwars door alles heen blijft puur goud schitteren en uitstralen.
Kiezen wij ervoor om 'echt' te zijn?

Onze wereld heeft nood aan 'authentieke mensen'!

Om ons aan te spiegelen,
om over te lezen, te leren en na te leven,
om in dialoog mee te gaan,
om ons te vormen, zoals

Dorothee Sölle,
de sterke madam die de dialoog tussen geloof en politiek aanging.

Franciscus, de paus die eigentijds–tegendraads oproept tot engagement voor een duurzame samenleving.

de dalai lama, de boeddhistische spirituele leider die blijft oproepen tot mededogen.

Sherin Khankan, de eerste vrouwelijke imam die voor vrouwenrechten in de islam ijvert.

...