

Voor Kerstmis

De beelden in de oude kerstverhalen drukken hetzelfde uit:
het licht komt doorheen het donker.
Geboorte van nieuwe menselijkheid gebeurt tegen een achtergrond van veel onmenselijkheid.
De beelden in de oude kerstverhalen zijn er voor ons, tot troost en kracht.

Jean-Paul Vermassen 21 december 2020

We kunnen slagen als we het samen doen.
We laten elkaar niet vallen.
We houden nog even vol.
We vormen een keten van licht.
We zijn verbonden in verlies.
We zijn deel van een groter geheel.
Kerstmis in de wereld!!

Jean-Paul Vermassen 25 december 2020

Na Kerstmis

Het kind in de kribbe maakt Kerstmis teder en toegankelijk.
Het is echter de verjaardag van de rondtrekkende leraar Jezus die me het meest aanspreekt.

...

Nu de kaarsen van de adventskrans zijn opgebrand, blijft Jezus' uitnodiging ons in het nieuwe jaar nog vele kansen bieden: zijn licht kan doorgaan in, door en tussen ons.

Jean-Paul Vermassen 28 december 2020

*Jean-Paul Vermassen is initiatiefnemer van de [website](#) en [blog](#)
De weg van verbinding*



Leeffrucht



Jaargang 37
nummer 4
december 2021

Vele vormen van armoede

Materieel arm zijn
is geen geld hebben
om het levensnoodzakelijke
te kunnen kopen.
Is het heel zuinig aandoen
en cijferen.
Is hulp vragen bij moeilijke
formulieren.
Is een bezoek aan de dokter
uitstellen.
Vaak missen mensen in armoede
dan ook verbinding en contact,
Hoe moeilijk is het om die vicieuze
cirkel te doorbreken.

Er zijn vele vormen van armoede.
Je kan o.a. gevoelsarm, taalarm,
fantasiearm, zuurstofarm,
kansarm, contactarm ... zijn.
Iedere mens kreeg talenten mee.
Iedere mens is ook beperkt in zijn
mogelijkheden.
Als je de gehele mens bekijkt, dan
is iedereen arm en tegelijk ook rijk.

Helpen we elkaar?
Zijn we solidair?
Delen en wisselen we uit
wie we zijn en wat we hebben?
Christenen zijn bondgenoten.
Ze cijferen zich weg.
Ze verbinden.

God van Jezus,

doe ons hart kloppen
voor mensen in
armoede.

Stimuleer ons
inlevingsvermogen.

Geef ons woorden
van vrede en
samenhorigheid.

Zet onze voeten
op weg
naar gerechtigheid
en vrede.

Geef ons handen
die delen
en werken aan
gelijkberechtiging.

Help ons wegen gaan
van verbinding.

Doe ons opkomen voor
wie in nood is.

Zo hebben de profeten
en Jezus
het ons voorgedaan.

Amen.