



P92542 • Afgiftekantoor: 2099 Antwerpen X • Maandlijks tijdschrift (verschijnt niet in juli en augustus)
Jaargang 36, nr. 8, april 2021 • Afzender: Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Gulmardstraat 1, 1040 Brussel

LEEFROCHT

KOM LERNEN P MXXXI

Op 4 april valt Pasen,
het grootste feest van de christenen.
Jezus van Nazareth stierf de kruisdood,
maar 2000 jaar later is Hij
– bij wijze van spreken – nog springlevend.
Nog altijd vertellen mensen over Hem,
nog steeds gaan mensen in zijn spoor.
Hij deelde wie Hij was,
onder zijn impuls bloeiden mensen open.

Twee generaties na Jezus
schreven mensen op
wat er over Hem verteld werd.
Zo waren ze geboeid
door zijn spreken en handelen.
Op hun beurt deelden de eerste christenen
wie ze waren en wat ze hadden.
Ze zorgden voor elkaar als broers en zussen.

Hun grote voorbeeld daarvoor vonden ze in
'de lichamelijke werken van barmhartigheid'
die Jezus opsomde in het evangelie van Matteüs.
Later in de geschiedenis voegde men er nog
zeven geestelijke werken aan toe.

Alle veertien zijn ze tekens en gebaren van
kleine goedheid die de Franse filosoof
Emmanuel Lévinas als volgt kenmerkt:
"Ze is een goedheid zonder getuigen,
in stilte voltrokken, bescheiden, zonder triomf.
Ze is gratis en juist daardoor eeuwig."
Het gelaat van de ander doet appel op je.
Levinaskenner Roger Burggraeve getuigt:
"Goedheid heeft iets onvatbaars.
Ze is als de Geest, die waait waar Hij wil.
Altijd opnieuw dient ze zich aan
in wat niet voorzien was
en ook niet kon voorzien worden, als een *sprankel*.
Levinas noemde de goedheid het mirakel van
het menselijke in de mens,
het menselijke dat tegelijk ook
het goddelijke in de mens is.
Dat dragen we in ons mee, als een vonk.
Er is geen toekomst zonder kleine goedheid."

Delen wie je bent en wat je hebt
is een verrassende bron van vreugde!

Kinderen en jongeren volop
kansen geven
om zich te vormen,
daar is het je om te doen
als onderwijzers.

Met een pedagogie van de hoop
geef je richting aan hun
vormingsproces.
Verrassend vreugdevol is dat.

Leeftocht zoekt dit schooljaar naar
vindplaatsen van vreugde
en reikt ze aan
als proviand voor onderweg
in alle kleuren van de regenboog.

delen



Je kan vreugde voelen.
Je kan vreugde beleven.
Je kan vreugde vinden.
Je kan vreugde ervaren.
Je kan vol vreugde zijn.
Het allermooist wordt ze
als je ze deelt.

Peter



Foto: Christa Damen – © Kunstenaar: www.freddybultynck.com

**Om echt te kunnen genieten van vreugde,
moet je iemand hebben om het mee te delen.**

Mark Twain

Groeien in het nieuwe

Leven vanuit Pasen is opnieuw geboren *willen* worden en is *willen* opstaan uit wat naar beneden trekt, uit wat ons in onszelf opsluit. Dat gaat bewust in tegen de gewone gang van zaken, tegen hoe het altijd is gegaan of tegen hoe het normaal verloopt. Pasen maakt ons gereed voor het nieuwe. *We bekleden ons met de nieuwe mens*. Hiertoe en hierin gaat Jezus Christus christenen voor. Tegelijk is het belangrijk om hier ver weg te blijven van een louter zwart-witdenken. Je moet en mag hierin groeien.

Een weg van delen

Delen is een voorbeeld van een bewuste keuze die voorzichtig mag of kan groeien. Het gaat radicaal in tegen de natuurlijke neiging van mensen om het eigen leven veilig te stellen. Het gaat ook danig in tegen de idee dat enkel het recht van de sterkste geldt of dat enkel een gedeelte van de groep haar wil oplegt. Wie een weg van delen kiest, weet dat er tegenkanting volgt.

Roger Burggraefe aan het woord

“Ingaan op dat appel dat uitgaat van de ander, dat is *het goede*. Die goedheid is per definitie onbaatzuchtig en wars van elke berekening. Je bent niet goed voor iemand om er iets voor terug te krijgen. In

Balanceren

“Deel in mijn vreugde”, schreeuwt de vrouw met de tien drachmen in het Evangelie wanneer ze het muntstuk vond dat ze kwijt was. Ook vreugde kan gedeeld worden, waardoor die alleen maar aangroeit, ondanks tegenkanting, ondanks smart.

En ook die kunnen best gedeeld worden, zo zegt de uitdrukking *gedeelde smart is*

iets weggeven van wat je hebt, zonder iets terug te verwachten, is wondermooi, maar het zal steeds vragen blijven oproepen - het reikt immers tot aan het oersterke zelfbehoud van onze eerste levensweken. Gun je anderen ook levensvreugde en overschot zonder iets terug te verwachten?

Delen bestaat in alle soorten, maten, gewichten en kleuren — over cultuur- en geloofsgrenzen heen. Je kan niet alleen goederen, taken of lasten delen, maar

die zin is goedheid ook abnormaal. In normale omstandigheden gaan we immers uit van ieders eigenbelang en zoeken we naar een evenwicht. ***Goed zijn doe je echter zomaar, zelfs wanneer het je moeite kost en anderen het belachelijk vinden.***

halve smart. Het gaat er dus niet om of je enkel zwart of enkel wit bekijkt, maar om hoe je er in beide gevallen delend mee omgaat.

Het christendom roept op om *grijs* te denken en te oefenen in de evenwichtsoefening die delen is. Woorden en woordgroepen als *ondanks*, *doch* en *ja*, maar liggen in deze *grijze zone*.

ook je kwetsbaarheid, je geloofsleven of vertrouwen.

Dat is geen eenrichtingsverkeer. Authentiek vertrouwen bijvoorbeeld bestaat slechts bij de gratie van een wederzijds gedeeld vertrouwen. Dan krijgen mensen vleugels en gebeuren er onvoorstelbare dingen. Een leider of baas die handelt en spreekt vanuit *delegeren is eren* vertrouwt op zijn of haar werknemers, laat hen zelf initiatief nemen, haalt meer uit hen en spreekt hen aan op hun kwaliteiten.

Goedheid is gekkenwerk, maar tegelijk is er niets meer menselijk dan dat. Levinas noemde dat het mirakel van het menselijke in de mens, het menselijke dat tegelijk ook het goddelijke in de mens is. Dat dragen we in ons mee, als een vonk.”

Kleine goedheid is als een grassprietje tussen de tegels: simpel, maar je krijgt het niet platgetrapt.

Luk Vanmaercke



Proviand voor onderweg, een verademing voor onderwijsmensen
Maandelijks inspiratiebron: pro.katholiekonderwijs.vlaanderen@leeftocht
Impressies zijn welkom op leeftocht@katholiekonderwijs.vlaanderen

Er is getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken;
wie toch een overname zonder voorkennis vaststelt,
wordt verzocht contact op te nemen.



Jaargang 36
nummer 8
april 2021

v.u. Lieven Boeve

Mens en God

Hoe kan ik God danken,
als Hij alleen mij te eten geeft?
Zolang mijn buurman honger lijdt,
hoe kan ik dan zeggen:
Heer, dank voor deze maaltijd?

Moet ik God soms loven
als Hij alleen mij kleedt
en alleen mijn gezin een huis geeft?
Zolang mijn buurman geen kleren heeft
en slapen moet op straat,
hoe kan ik dan zeggen:
geloofd zij de goedheid van God?

Ik geef jou, mijn kind,
te eten en te drinken,
opdat niet alleen jij genoeg hebt
en blij bent om al die gaven.
Ik schenk ze jou, zodat jij kunt delen
en iedereen door wat jij doet
mijn goedheid mag proeven.

Ik geef jou, mijn kind,
die kleren en een huis,
opdat niet alleen jij beschutting vindt.
Ik gaf je kleren om je buurman te verwarmen
en een huis als toevluchtsoord voor velen.
Door jou zullen ze mijn goedheid zien,
Mij loven, overal.

In het evangelie van Matteüs (Mt 25,34-40) lezen we wat Jezus aan zijn leerlingen vertelt over de komst van de Mensenzoon. Hij zal aan de rechtvaardigen zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is.

Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”

Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven?

Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed?

Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?”

En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”

Uit: Nieuwe Bijbelvertaling

Zes van de zeven werken van barmhartigheid vinden we terug in de tekst van Matteüs, het zevende werd later toegevoegd vanuit het Bijbelboek Tobit: de doden begraven. De werken vormen het fundament van de zorg voor de medemens. Mens en medemens, in die relatie staan we fundamenteel tot elkaar.

Op school, thuis, in de buurt, overal worden we uitgedaagd om de zorg voor elkaar op te nemen. Concreet gebeurt dat in de kleine dingen van elke dag: een boodschap doen voor iemand, een vriendelijke groet, een bezoekje aan een zieke collega. Soms gaat het om grotere dingen: huiswerkbegeleiding, een gezin in armoede ondersteunen, een inzamelactie.

Heel wat jongeren, heel wat scholen zetten zich in voor de medemens. Wanneer ze de bovenstaande oproep ernstig nemen, zijn ze gezegend. Die zegen geeft een diepe, intense vreugde!



Leeftocht



Jaargang 36
nummer 8
april 2021

Onderwijsmensen verwelkomen elk schooljaar
een nieuwe groep in hun midden.

Zoals in een herberg onthalen zij deze jongeren
en hun ouders met gastvrijheid en vreugde.

Voelen leerlingen en ouders zich thuis?

Voelen nieuwe leerkrachten zich thuis?

Maar het gaat ook verder:

hoe mooi is het om die jongeren en collega's daarna op hun beurt
mee te nemen in de rijkdom van ontmoetingen met vreemden!

Het omgaan met de vreemde bepaalt hoe je omgaat met wie
dichter bij je staat.

Luister, zegt Jezus.

Luister naar wat er leeft

in het hart van de grote deugniet in de klas.

Luister naar de onuitgesproken woorden

in de stille momenten

bij een zieke collega.

Luister naar het enthousiaste vakantieverhaal
van een jongere.

Luister naar de zorgen, de hoop en de vreugde
van degene die naast je zit in het team.

Luister naar de dankbare verwondering
van kersverse jonge ouder op je school.

Wie luistert naar Gods woord,
ontdekt de vreugde van het geloof.

Luister ... God spreekt ...

Bron onbekend

Levende God,
geef mij oren die graag luisteren
naar de vragen van de anderen.
Geef mij handen die graag helpen
en mooie dingen maken.

Geef mij voeten die graag gaan
naar waar iemand op mij wacht.
Geef mij een stem die zachte woorden spreekt
en vriendschap uitzingt.

Geef mij ogen die zich nooit afwenden
van waar nood is.

Geef mij een hart dat warm is
en warmte over heeft voor de anderen.

God, ga jij zo met ons mee?

Bron: [Thomaswebsite](#)

Deel je eten
en het zal beter smaken.

Deel je blijdschap
en ze zal groter worden.

Deel je zorgen
en ze zullen minder zwaar zijn.

Deel je enthousiasme
en je zult elkaar aansteken.

Deel je kennis
en ze zal aangevuld worden.

Deel je vreugde
en ze zal zich
vermenigvuldigen.

Deel je liefde
en je zult liefde krijgen.

Deel je leven
en je zult mens worden.

© *Greet Brokerhof*

Barmhartige God,
ontferm U over ons.

Help ons te leven
vanuit de veertien werken
van barmhartigheid
en het zal een *zalige* Pasen zijn
voor elke mens,
vriend of vijand,
gekend of vreemdeling.

Geef ons de kracht
om uw weg te gaan
en levengevend te zijn
voor iedereen om ons heen.

Amen.

Er zijn ook zeven

geestelijke werken

van barmhartigheid:

goede raad geven

aan wie in de war is,

onderwijzen wie daar

nood aan heeft,

mensen een geweten

schoppen,

bidden voor anderen,

troosten

wie verdriet heeft,

kwaad niet met

kwaad vergelden,

lastige mensen

geduldig verdragen.